



DE HEER
Frans PECCEU

echtgenoot van Mevrouw Maria VANDENBUSSCHE

geboren in Poelkapelle op 18 augustus 1928
en godvruchtig overleden in het AZ St.-Jan in Brugge
op 2 augustus 2005,
gesterkt door het sacrament der zieken.

*Lid van de K.B.G.
Bestuurslid van Ziekenzorg Don Bosco
Bestuurslid van de K.W.B. Don Bosco*

Frans

We zullen je missen ...
je vrouw Maria,
je kinderen en kleinkinderen,
je vele vrienden.

Je was met ons begaan. In alle stilte en eenvoud,
maar met een groot hart en met nooit aflatende inzet.

Je maakte geen onderscheid. Iedereen mocht op jou een
beroep doen en wie dat deed, die kon op jou rekenen.

In de strijd met je ziekte bleef je rechtop staan.
Geen onverdroten woord kwam over je lippen.

Leef nu verder in ons hart en bij de Heer die tot jou zegt:
“Wees deelgenoot van mijn leven,
want je hebt mij bemind in alles en allen.”