

+

BID TOT ZIELERUST VAN

Heer HENRI PECCEU

Weduwnaar van

Mevrouw Maria-Stephania BRANDERS

Geboren te Langemark op 21 november 1892
en godvruchtig overleden te Torhout in de
St.-Rembertuskliniek op 19 november 1973,
voorzien van de sacramenten der stervenden.

Lid van de bond der Chr. gepensioneerden.
Oudstrijder - Vuurkruiser 1914-18.

Gedekoreerd met verscheidene eretekens
van de oorlog 1914-18.

De grootheid van deze brave man bestond niet
in ophefmakende dingen en uiterlijk vertoon
voor het oog van de mensen, maar in het stille
vervullen van zijn levenstaak die God hem
had opgedragen.

In zijn leven heeft hij een brok geschiedenis
van ons volk meegemaakt.

Het begon in de magere jaren wanneer men,
kind nog, moest de kost gaan verdienen bij
de boer.

Als jonge man heeft hij dan vier jaar de ver-
schrikking en ontbering meegemaakt van de
oorlog.

Die strijd heeft zijn lidtekens in zijn lichaam
gebrand. Getekend maar niet geslagen heeft
Henri zich gegeven voor de heropbouw van de
frontstreek.

Zijn levensweg is niet zo vaak met bloemen
bezaaid geweest maar was er één van slaven
en werken.

Vader is echter nooit een klager geweest en
als men 't hem vroeg toen hij oud en stunte-
lig was geworden en kapotgewerkt, was zijn
antwoord altijd dat het hem goed ging.

Groot was hij ook in zijn geloof en hoewel het
troostend woord van de Heer hem niet meer
bereikte was hij één en al vroomheid toen de
eucharistie bij hem thuis werd opgedragen.
Het geluk dat hij hier heeft ondervonden door
steeds bij Frans en Maria te mogen zijn, die
alles voor hem hebben gedaan, is nu overge-
gaan in een eeuwig en volmaakt geluk bij de
Heer van het leven.

Dit heeft hij wel verdiend, want hij is altijd
eerlijk, werkzaam en vroom geweest.

Heer en Mevrouw Frans PECCEU - VANDEN-
BUSSCHE en kinderen,

De families PECCEU - SIX - BRANDERS -
BRUYNINKX,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.