

†

TEN PARADIJZE GELEIDEN DE ENGELEN
MEVROUW

Maria - Stephanie BRANDERS

Echtgenote van Heer HENRI PECCEU

geboren te Rillaer, 3 september 1890, en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de Heilige
Hartkliniek te Roeselare, 18 november 1965,
vanwaar haar lichaam overgebracht werd naar haar
parochie Madonna. Zij werd voorzien van de
Sacramenten der Zieken en de Apostolische Zegen.

Lid van de Bond der Kristelijke Gepensioneerden.

Gelukkig zij die vlekkeloos van gedrag zijn,
die wandelen volgens de wet des Heren.
Godvrezendheid verheugt het hart, geeft genoeg
en blijdschap. Die God vreest, moet de dood niet
vrezen, want zij zal voor haar een bron van geluk
zijn. Die vreedzaam leeft, de gerechtigheid
beoefent, geen kwaad doet aan de evenmens, geen
bedrog op de lippen heeft, deze krijgt als loon
de hemel mede met de vrede en geluk op aarde.

De betreunde overledene was een van die
moeders die onberispelijk door het leven zijn
gegaan. Haar leven was één werken en zorgen
voor man en kinderen, maar diep gelovig als zij
was, wist zij werkzaamheid tevens aan vroomheid
te paren. Zo werden arbeiden en bidden de
opdracht van haar leven en meteen 'n bron van
verdiensten voor de eeuwigheid. Moeder, we zijn
U dankbaar om alles wat U voor ons hebt gedaan,
dankbaar om het voorbeeld van uw leven.

**Bemide echtgenoot, kinderen en kleinkinderen
en allen die mij dierbaar waart, mijn liefde tot
U zal in de Hemel nog groter zijn. Ik zal aan de**

God van goedheid vragen Zich te gewaardigen ons
allén te verenigen in de woonplaats van de
heiligen. Dank om uw trouwe liefde. Gedenkt mij
allen in uw dagelijks trouw gebed. U vooral, mijn
Eerwaarde Neef, in het opdragen van uw heilige
mis.

**Mijn Jezus barmhartigheid.
O. - L. - Vrouw Onbevlekt, b.v.o.**

Heer Henri PECCEU, **haar echtgenoot ;**
Heer en Mevrouw
Frans PECCEU - VANDENBUSSCHE,
haar kinderen ;

Jongeheer Jozef PECCEU,
Jongeheer Luc PECCEU,
Jongeheer Eric PECCEU,
Jongeheer Roger PECCEU,
Jongeheer Patrik PECCEU, **haar kleinkinderen ;**
De Families BRANDERS, PECCEU en BRUYNINX,
**danken U hartelijk om uw gebeden en
gewaardeerde blijven van deelneming.**

Druk. Decorte-Wyseure, Poelkapelle